



Scholen van nu voor mensen van morgen



basisschool
DE ROEDEL
Edeseweg 216
6732 DC Harskamp
Tel. : 0318 456417
www.roedel.nl
directie@roedel.nl

Maandag 09-01-2012

uitgave 7 van 2011-2012

Themabrief

De komende periode zal in het teken staan van het thema: "Indianen"

Het schatkist reuzenprentenboek "Het grote telboek van Indi" zal worden voorgelezen. Zoals de titel al een beetje verklapt ligt de nadruk vooral op tel- en rekenbegrippen.

De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die aansluiten op het thema, hierbij kunt u denken aan verkleedkleden, boeken over indianen, veren, posters, foto's, enz. Het is handig de spullen te voorzien van de naam van uw kind.

Deze periode staan er ook een letter en cijfer centraal. We starten met de 'd' van Indi en het getal 6. De kinderen mogen ook nu weer spullen meenemen voor op de letter- en cijfertafel.

Samenvatting van het verhaal:

In het prentenboek is het tellen van 1 tot en met 10 aan de orde. De hoofdrol wordt gespeeld door Indi, een indianenmeisje. Indi zou heel graag voor haar verjaardag net zo'n mooie hoofdtooi willen hebben als die van haar vader. Maar helaas! Vader vertelt Indi dat je een hoofdtooi niet cadeau krijgt; een hoofdtooi moet je verdienen! Vervolgens gaat Indi aan de slag om de veren voor een mooie hoofdtooi te verdienen. Telkens als Indi een goede daad heeft verricht, krijgt ze een mooie veer voor haar hoofdtooi.

Woordenschat

In dit overzicht een aantal woorden dat gedurende dit thema aan bod komt.

Indiaan	Indianenpak	Indianentooi	Omdoen	Verkleeden
Voornaam	Muziekinstrument	Trommelen	Cijfer	Getal
Tellen	Doortellen	Eerste-tweede-	Eerste-laatste	Volgende
Met z'n tweeën	Met z'n drieën	Hoofdtooi	Verentooi	Het patroon
Tipi	Wigwam	Franje	Rijgen	Eerst-daarna
Avontuur	Huid	Vel	Turen	Aarde
Bestaan	Rivier	Schaduw	Verdwalen	Verzamelen
Achterkant	Binnenkant	Buitenkant	Bovenkant	Onderkant
In het rond	Links	Rechts	Eraf	Eraf halen
Erbij	Erbij doen	Extra	Meeste	Minste
Nummer	Rekenen	Nul	Tien	Twintig
Daaraan	Daarin	Ernaar	Erom	Waarin
Waarop	Waarvoor	Gereedschap	Bijl	Pijl
Boog	Buidel	Amulet	Cirkel	Driehoek
Vierkant	Rechthoek	Schuin	Recht	Totempaal

Boekentips

De kleine indiaan	Margaret Wise Brown
De kleine indiaan	Irene Goede
Indiaanse knutseltips	Catherine Haegen
Dansend blad, het indianenmeisje	Monica Schliephack
Wat hoort Kim daar	Helen van Vliet
De hele wereld rond	Maria van Donkelaar
Poesje Nel	Dick Bruna

Liedjes en versjes

Indiaantje

Bron: Onbekend

Two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff has four measures with chords A, D, A, D, A, D above the notes. The second staff has five measures with chords A, D, A, D, A, D above the notes.

In - di - aan - tje, in - di - aan - tje, kom eens uit je wig-wam-tent.
Aan de he-mel hel-der maan-tje, dans voor ons de wig-wam-dans.

Een, twee, drie, vier

Four staves of musical notation in G major and 4/4 time. The lyrics are written below each staff.

Eén twee drie vier, ve-ren-tooi, ve-ren-tooi.
Eén twee drie vier, die is mooi!
Ro-de ve-ren, blauw en geel, groe-ne, wit-te, o zo veel.
Eén twee drie vier, mooi-e ve-ren-tooi.



Op de wijs van helikopter:

Indiaantje, indiaantje, mag ik misschien met je mee
Vrij op de vlakte wil ik wezen
Vrij op de vlakte wil ik zijn
Indiaantje, indiaantje, 't leven is zo fijn

Op de wijs van row your boat:

Jagen met een boog
de kudde achterna
goed kijken en dan schieten en te paard
de pijlen achterna

Op de wijs van Ik zou zo graag een ketting rijden:

Ik zou zo graag op bizons jagen
moet ik aan het opperhoofd vragen
ha ha Hiawatha, ha ha Hiawatha!

Telopzegversje

Een hoofdtooi vol met veren
en ik heb een idee:
Die veren gaan we tellen!
Tel jij ook even mee?

Daar gaan we met z'n allen
en we beginnen hier:
Veer 1 – dan gaan we verder
met 2 en 3 en 4

Dan 5 en 6 en 7
en heb je ze gezien?
Veer 8 en ook veer 9
en dan de laatste 10!

Echt Indiaans kinderlied

Elu honkwa lonan iyane!
Elu honkwa lonan iyane!
Lekwa kela aiyán-towa
Pene aiyaye
Maihoma antuna
Holon – ellete
Lilthno kela
Kiawe-kwai -i -nuwane

Vrij vertaald:

'Zie hoe de regenwolken naderbij komen,
wie zei dat?
Het graankorreltje,
Hoog op de are.
Het zei zachtjes tegen mij:
Laat de regen hier maar vallen.'

Oproep

Wij zijn op zoek naar kledinghangers voor de verkleedkieren.

Kleuren

